

NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN
Ad veniat regnum tuum
Que votre règne arrive
Your kingdom come

Kính thưa Cha Quản nhiệm,

Chúng con xin phép được chia sẻ cùng với anh em đoàn viên LMTT và cộng đoàn.

Thưa quý anh và cộng đoàn,

Nếu trong quá khứ mỗi khi tôi được nghe giảng dạy hay chia sẻ về Thánh Tâm Chúa Giê-su mà tôi đã chăm chú lắng nghe, suy niệm và áp dụng trong đời sống đạo của tôi, thì hôm nay tôi có biết bao là kinh nghiệm của bản thân để đem ra chia sẻ với quý anh, mà không phải ngồi lại soạn ra bài chia sẻ này!

Suy nghĩ trên nói lên lời tự thú, một sự hối tiếc vì rằng trong quá khứ nếu đem đời sống cá nhân tôi so với một đoàn viên LMTT gương mẫu thì còn một khoảng cách thật xa! Cám ơn quý anh đã cho tôi cơ hội "tự kiểm điểm" này.

I. Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm

Trước hết xin phép cho tôi được sơ lược qua về Thủ Bản Phong Trào LMTT:

"Vô tri bất mộ:" Có am tường mới biết quý chuộng. Vâng, những điều căn bản cần thiết đều có trong quyển Thủ bản. Vì vậy tôi đã đi tìm mua quyển Thủ bản và đã đọc hai lần trước khi ngồi xuống ghi lại những điều căn bản tôi thu thập được. Là một Phong trào được sáng lập từ cuối Thế kỷ XIX (năm **1883-2018**), tính ra đã 135 năm nay. Thủ bản tiên khởi được ấn hành tại Canada vào năm 1888, xin nhắc lại là năm **1888**.

Năm 1945 Lm. Gérard Gagnon (Cha Nhân) Dòng Chúa Cứu Thế (một số các vị cao niên trong Cộng đoàn có thể biết ngài), thuộc tỉnh dòng Sainte Anne de Beaupré, Canada, đã đưa phong trào LMTT vào Việt Nam và đầu tiên thành lập tại Hà Nội. Năm 1950 đoàn LMTT đầu tiên được tuyên hứa tại Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Nam Đồng, Hà Nội, trong sự cộng tác tích cực của Lm. Giacôbê Đào Hữu Thọ.

Sau cuộc di cư 1954 Phong trào lan rộng tại Nam Việt Nam. Cuối **thập niên 50** Phong trào được một số giáo phận quảng bá với danh xưng: **Tôn Vương Thánh Tâm Chúa Giê-su Trong Gia Đình**. Tôi muốn gợi lại danh xưng này vì cũng bởi hai chữ **tôn vương** mà hôm nay chúng ta sẽ bàn đến bốn chữ "**Nước Cha trị đến**." Rồi từ đó, tháng 6 năm **1961**, Thủ bản này đã được phiên dịch ra tiếng Việt Nam và phát hành với danh xưng chính thức là **Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm**, như danh xưng vẫn còn duy trì cho đến ngày nay, tính ra đã ngót 57 năm.

Nhờ sự nhiệt thành tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giê-su, Phong trào LMTT, nhằm mục đích dùng nam giới để duy trì tinh thần công giáo trong các gia đình. Phát triển với thời gian, Phong trào đã được xác định vai trò nhiều lần trong quá khứ, chẳng hạn như một số điểm chính được ghi lại sau đây:

Năm 1892: Phong trào LMTT không phải là một hội đoàn chỉ chú trọng đến đạo đức mà thôi, cũng không phải là một tu hội, nhưng là một liên minh, một tổ chức hợp nhất tâm hồn các tín hữu lại với Thánh Tâm Chúa để truyền bá và duy trì tinh thần công giáo trong các gia đình và ngoài xã hội.

Phong trào phản ánh một lớp người, phần nào, đáp ứng viễn ảnh của Công Đồng Vaticanô II là phát triển công tác **Tông Đồ Giáo Dân**.

Thủ bản gốc tái ấn hành **năm 1909** nói rõ thêm: "LMTT chẳng những là một hội đoàn đạo đức, không chỉ có mục đích gìn giữ lợi ích thiêng liêng và lòng đạo đức sốt sắng của các đoàn viên mà thôi, song còn là một công cuộc tông đồ có tính cách xã hội nữa. Vì tổ chức này nhằm mục đích truyền bá và duy trì đời sống công giáo trong gia đình và trong giáo xứ. Hiện thời công việc tông đồ này là bốn phận thực tế của LMTT, xin đừng lãng quên."

Năm 1970: Cha Giám đốc đương nhiệm Phong trào LMTT/VN bấy giờ, (Lm. Giacôbê Đào Hữu Thọ, DCCT), mời gọi:

"Các bạn LMTT hãy tiến lên, tay nắm chặt Thủ bản, để hướng đi cao đẹp của Phong trào thêm kiến hiệu, tinh thần của Phong trào thêm vững chắc, Phong trào hy vọng sẽ phát triển hơn trong Giáo Hội, nhưng cũng chỉ phát triển trong tinh thần bất diệt của Phong trào" (*Hết phần trích dẫn về LMTT*).

II. Nước Cha Trị Đến

Nhờ đọc Thủ bản tôi được biết Phong trào LMTT đã xuất phát và phát triển mạnh mẽ từ đất nước Canada vì vậy tôi tìm lại những tài liệu viết bằng tiếng Pháp nói về Phong trào để đi sâu vào ý nghĩa của bốn chữ "**Nước Cha Trị Đến**" đối với Phong trào, mà trực tiếp là đối với chúng ta.

Từ khi chúng ta biết 'đọc kinh' (chưa hẳn là biết cầu nguyện) cho đến nay đã không biết bao nhiêu lần chúng ta thốt lên bốn chữ "**Nước Cha Trị Đến**." Tôi vừa ngừng lại đây giây lát mà tưởng không nhất thiết phải bàn đến xa hơn. Đối với quý anh cao tuổi đã từng tham dự Thánh lễ cử hành bằng tiếng Latinh, hẳn không quên lời xướng đồng dục của linh mục chủ tế như sau: "Pater noster ... Adveniat regnum tuum: Lạy Cha chúng con... Chớ gì nước Cha trị đến." Có được bao lần chúng ta cùng lúc ấy ý thức lời kêu xin chúng ta đang thốt lên? "*Thy kingdom come*" hay "**Nước Cha trị đến**" là một lời thỉnh nguyện, là một khát vọng, là hoài bão của người Kitô hữu mà nhất là của một đoàn viên LMTT. Vì sao?

1. Cấu trúc “Kinh Lạy Cha”

Trong Kinh Lạy Cha chúng ta dâng lên Thiên Chúa Cha 7 thỉnh nguyện gồm 3 thỉnh nguyện về Thiên Chúa Cha:

- Uy danh Người.
- Vương quốc của Người (chi tiết ở phần sau).
- Tôn ý của Người.

Tâm điểm của kinh nhằm vào cả trên trời và dưới đất

Và 4 thỉnh nguyện dành cho con người:

- Lương thực (của ăn).
- Nợ nần (tội lỗi).
- Cám dỗ.
- Sự giải thoát khỏi sự dữ (tức điều xấu).

Rồi cuối cùng tán tụng: **Vinh danh Thiên Chúa.**

2. Lời thỉnh nguyện thứ 2 là xin cho “Nước Cha trị đến”

Thật ra khó có một từ của dương thế sử dụng cho phù hợp với Thiên Chúa ở đây. Ở đây không hề ám chỉ uy quyền của một thứ ngôi vị của trần thế. **Nước Thiên Chúa** hay **Vương quốc của Thiên Chúa** hay **Triều đại của Thiên Chúa** chỉ để gợi lên trong suy nghĩ của con người uy quyền và tính toàn năng toàn hảo của Thiên Chúa là vua của toàn cõi vũ trụ. Vậy chúng ta nghe biết gì về Vương quốc của Thiên Chúa?

Nói đến Vương quốc của Thiên Chúa chúng ta hiểu được là một triều đại thần thiêng **tam nghi** (tức một triều đại bao gồm cả ba lãnh vực: Trời, Đất, và Nhân loại). Nghĩa là một Vương quốc Thiên Chúa thống quản con người của chúng ta bằng ân đức, thống quản địa cầu tức Hội Thánh Công Giáo cũng như trên Trời hay là trên Thiên Đàng.

- *Trong ân đức của Thiên Chúa, chúng ta kêu xin điều gì khi chúng ta thốt lên: "Xin Nước Cha trị đến?"*

Nhờ ân đức chúng ta cầu xin Thiên Chúa ngự trị trong chúng ta bằng thánh ân của Người. Và nhờ thánh ân, Người ngự trị tâm hồn chúng ta như một “vì* vua” trên vương cung. Há chúng ta chẳng đã có lần kêu xin và dâng tâm hồn của chúng ta làm đền thờ cho Chúa Trời ngự đó sao! Người cho chúng ta kết hợp với Người bằng đức tin, đức cậy và đức mến. Ba yếu tố kết hợp lại thành ngôi báu trong linh ngọ, trong con tim và tư duy của chúng ta.

vì vua": cách xưng hô kính trọng xưa.

- *Chúng ta xin Thiên Chúa điều gì khi chúng ta thốt lên: Xin Nước Cha trị đến trong Giáo hội?*

Đối với Giáo hội chúng ta xin được mở rộng và luôn luôn lan truyền trên toàn cõi địa cầu để cứu rỗi các linh hồn.

- *Chúng ta xin Thiên Chúa điều gì khi chúng ta thốt lên: Xin Nước Cha trị đến liên quan đến sự vinh quang?*

Nhắc đến vinh quang là xin một ngày kia chúng ta được đón nhận trên Thiên Đàng, nơi dành sẵn cho chúng ta từ khi chúng ta được tạo dựng và là nơi chúng ta sẽ vinh hưởng hạnh phúc viên mãn.

III. Triều Đại của Thiên Chúa

Chúng ta hãy tìm hiểu xa hơn một chút nữa trong Phúc Âm Thánh Matthêu, đoạn 6 câu 9, có đề cập đến "**Triều Đại của Thiên Chúa.**"

1. Vương quốc của Thiên Chúa là điều thỉnh nguyện thứ hai trong "Kinh Lạy Cha", là mục đích và là cùng đích của công cuộc Loan Truyền Phúc Âm. Vì mục đích ấy mà Thánh Gioan Tẩy giả đã bắt đầu rao giảng về Sự Sám Hối. Thánh nhân nói: "***Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.***" Bấy giờ cũng là khởi điểm của việc loan truyền Đấng Cứu Thế. Và cho đến khi Đức Giê-su Ki-tô giảng ***Bài Giảng Trên Núi*** tuyệt diệu, Ngài dạy cho môn đệ các Mối Phúc Thật, Ngài bắt đầu đem Nước Trời làm đề tài cho bài giảng, Ngài dạy rằng:

"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ."

Hơn nữa, một hôm đoàn dân chúng theo Ngài, muốn cầm chân Ngài ở lại thì Ngài đã nêu ra cho họ lý do cần phải đi: "***Tôi phải đi loan báo Nước Thiên Chúa cho các thành phố khác nữa, vì chưng[#] tôi được sai đến để thi hành công việc loan báo này.***" Về sau, cũng chính vì Nước Thiên Chúa mà Ngài đã ra lệnh cho các tông đồ phải đi rao giảng, và lệnh cho một người đã xin được ở lại nhà để chôn cha của mình. Ngài nói: "***Hãy đi, và rao giảng Nước Thiên Chúa.***" Sau khi phục sinh, trong bốn mươi ngày trước khi lên trời, Ngài đã hiện ra với các tông đồ, đầu đầu Ngài cũng nói với các ông về Nước Thiên Chúa.

Triều đại của Thiên Chúa là một thỉnh nguyện và là đề tài chúng ta cần học hỏi thêm để thấu đáo tầm mức quan trọng và thiết yếu.

Và để đạt được mục tiêu của lời thỉnh nguyện, chúng ta cần phải phục vụ việc tông đồ một cách khéo léo và từ đó rút tia mỗi quan tâm đây ẩn tượng này để biết được Đức Giê-su Ki-tô muốn gì. Ngài đã chính thức chỉ thị rằng, thỉnh nguyện thứ hai này, dù có liên hệ với các thỉnh nguyện khác, song vẫn mang một sắc thái tách biệt và đặc trưng. Sắc thái ấy thúc

[#]"vì chưng[#]": từ trong Sách Phúc Âm cũ có nghĩa là "bởi vì", "bởi lẽ".

đầy chúng ta ao ước và tìm kiếm tha thiết hơn điều chúng ta thỉnh cầu. Thật vậy, Người đã phán:

"Trước hết hãy tìm Gặp Nước Thiên Chúa và nền công lý của Người, rồi mọi sự sẽ được ban cho đầy dư."

2. Thỉnh nguyện này bao gồm những gì?

Những thiên ân tuyệt vời trong lời thỉnh nguyện này thật quý giá và phong phú, bao gồm tất cả những gì cần thiết để nâng đỡ đời sống thể xác cũng như sức sống tâm linh. Thử hỏi một kẻ không hề quan tâm đến quyền lợi của dân chúng và không buồn giải cứu một quốc gia có xứng danh là một vì vua không?! Nhưng, lại có biết bao người làm bằng mọi cách để cai quản một vương quốc nơi trần thế thì với sự chăm chú và quan phòng của một Người Cha lại không để cho chúng ta tin tưởng rằng Vì Vua của các vì vua luôn luôn chăm sóc đời sống và phần rỗi của nhân loại do chính tay mình tạo nên sao?

a. Khi kêu xin Nước Thiên Chúa là chúng ta nài xin tất cả mọi nhu cầu cho cuộc lữ hành, nói rõ hơn là cuộc lữ hành nơi chốn khách đày này. Và lời nguyện của chúng ta dựa vào lời hứa đầy phần khởi và chắc chắn của Đức Giê-su, Chúa chúng ta, như đã phán: ***"... , rồi tất mọi thứ còn lại sẽ được ban cho đầy dư."***

b. Bốn chữ **"Nước Cha Trị Đến"** mang thật nhiều ý nghĩa mà sự tìm hiểu và xác định rất cần thiết để chúng ta hiểu được các đoạn khác trong Kinh Thánh, và đặc biệt cần thiết đối với Đấng Cai Quản chúng ta. Vì, nghĩa đầu tiên của **"Nước Thiên Chúa,"** nghĩa thông thường và thường thấy trong các Sách Thánh không những diễn tả quyền năng Thiên Chúa áp dụng trên nhân loại và toàn cõi địa cầu, mà hơn nữa nói đến Sự Quan Phòng đặc biệt của Người để dẫn dắt và cai trị hết mọi loài mọi vật. Theo Lời Ngôn Sứ: ***"Người cai quản địa cầu trong tay Người, cả những nơi tận cùng hẻo lánh."*** Thấu suốt những điều sâu kín trong lòng đất cũng như ở những chỗ bí ẩn nhất trong vũ trụ.

c. Ba chữ **"Nước Thiên Chúa"** diễn tả Sự Quan Phòng đặc biệt mà Thiên Chúa dành cho những người (có lòng) đạo đức và công chính để bảo bọc và gìn giữ họ. Một Sự Quan Phòng độc đáo và đáng ca tụng đã làm cho vua Đa-vít phải thốt lên: ***"Thiên Chúa gìn giữ con, con còn thiếu thốn chi."*** Và từ môi miệng của tiên tri I-sa-ia: ***"Thiên Chúa là hoàng đế của chúng ta, Người sẽ cứu thoát chúng ta."***

Thế mà, dẫu cho Thiên Chúa sử dụng quyền năng của Người dưới trần thế đối với các thánh và những người công chính nhưng Đức Giê-su Kitô cũng đã báo cho Phi-la-tô biết rằng ***"Nước của tôi không phải ở thế gian này."***

Bao miệng lưỡi đã minh chứng Thiên Chúa là Vua của nhân loại và vũ trụ, và quanh Người tràn ngập châu báu và sự hào phóng. Và đích thực (chính xác) là tư tưởng về Một Thiên Chúa Lòng Lành Vô Cùng đã đặt trên môi miệng của vua Đa-vít xưa trong bài ca tri ân: ***"Chúa là Vương Đế của tôi, tôi còn thiếu thốn chi!"***

Thưa quý anh và quý cộng đoàn,

Nhưng chúng ta đừng quên rằng: Khẩn khoản kêu xin Nước Thiên Chúa chưa đủ, chúng ta còn phải thực tế góp phần vào lời thỉnh cầu bằng mọi phương cách và hành trang cần thiết để tìm kiếm và gặp cho bằng được. Dự ngôn mười trình nữ đi đón chàng rể ban đêm vừa được nhắc lại cho chúng ta cách nay hai Chúa Nhật nói rằng: Năm trình nữ khờ dại cũng đã khẩn khoản xin: "**Thưa Ngài, thưa Ngài, mở cửa cho chúng tôi với.**" Tuy nhiên, vì các cô khôn ngoan chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết cùng với lời khẩn nguyện nên đã được nhậm lời, còn những người không chuẩn bị đầy đủ đã bị từ khước không cho vào. Sự từ khước ấy chẳng phải bất công, vì rằng chính Đức Giê-su, Chúa chúng ta đã nói: "**Tất cả những ai chỉ nói: Lạy Chúa, lạy Chúa thì sẽ không được vào Nước Trời.**"

Ban Trị Sự Đoàn LMTT Emmanuel Phụng

Sưu tầm và chuyển ngữ

Mùng Lễ Chúa Kitô Vua

(bài đã đăng trong Đặc san Kỷ niệm 25 năm thành lập Cđ. Đức Mẹ HCG, 1983-2008)



FEAST OF OUR LADY OF THE ROSARY OCTOBER 7TH

TO PRAY THE ROSARY IS TO
HAND OVER OUR BURDENS TO
THE MERCIFUL HEARTS OF
CHRIST AND HIS MOTHER.
TWENTY-FIVE YEARS LATER,
THINKING BACK OVER THE
DIFFICULTIES, WHICH HAVE
ALSO BEEN PART OF MY
EXERCISE OF THE PETRINE
MINISTRY, I FEEL THE NEED TO
SAY ONCE MORE, AS A WARM
INVITATION TO EVERYONE TO
EXPERIENCE IT PERSONALLY!

SAINT JOHN PAUL

nvh sưu tầm và chuyển ngữ