

HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN

Phaolô Trịnh Gia Vỹ (một thoáng suy tư viết trong chuyến cruise Alaska)

" Chiều về nắng tắt , cánh mây trôi dạt phía xa.... cuộc đời hôm nay khác chi như một thoáng mây bay".

Lời nhạc đang vang vãng trong tôi mỗi khi tôi nhìn lên bầu trời xanh mênh mông, với những cụm mây trắng như đang phiêu dạt về một phương trời xa xăm nào đó, làm tôi chợt nhớ đến thời gian. Dòng thời gian vẫn trôi, cuộc sống tôi vẫn tiếp tục và luôn được Chúa quan phòng gìn giữ trong mọi hơi thở và giây phút hiện tại đang sống. Tạ ơn Chúa cho tôi cảm giác được không khí trong lành của Alaska trong buổi sáng tinh sương với mặt trời nắng ấm ban mai. Thế nhưng đời sống con người luôn gắn chặt với thời gian và không gian. Nếu bạn có hỏi tôi thời gian là gì ? định nghĩa nó trong một vài ý nghĩa. Thời gian suy niệm ở mức độ nào đó thì rất rõ ràng và đơn giản nhưng ở mức độ khác thì lại là mầu nhiệm. Vì thời gian chỉ hiện hữu trong sự hiện hữu của Thiên Chúa, và ai sống trong Thiên Chúa mới thật sự sống trong thời gian.

“Đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày” . (2Phêrô 3,8)

“Ngàn năm Chúa kể là gì,tựa hôm qua đã qua đi mất rồi,khác nào một trống canh thôi ! (Tv 90,4)

Chúa dựng nên tôi bằng thời gian. Chúa cứu rỗi tôi bằng thời gian. Tôi sẽ gặp Chúa bằng thời gian. Thời gian là tất cả, bởi đó tôi nên dành cho thời gian một suy tư của tôi về cuộc hành trình về nguồn cội là nhắc đến sự trở về.

Chúa đã cho tôi rất nhiều thời gian để tôi nhận thức được rằng Chúa làm chủ thời gian. Hành trình tôi đi tìm Chúa tôi đã vượt thoát khỏi sự chết 3 lần sau biển cố 30/4/1975. Lần thứ nhất, trong biển cố 1977-78 giữa những cuộc xung đột biên giới Việt Nam–Campuchia tôi đã thoát chết bằng cách đào ngũ . Biển cố thứ hai là lần tôi vượt biển năm 1978, tàu của tôi đã bị đắm chìm trong cơn bão tố. Tôi cũng đã thoát chết lần này trong sự quan phòng của Đấng đã tạo dựng nên tôi. Lần thứ ba tôi cũng đã thoát khỏi sự hiểm nghèo trong một tai nạn ở trại ty nạn Songkhla Thái Lan.

Con người ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về “Nước chảy về nguồn, lá rụng về cội” là nhắc đến sự trở về. Trở về là gặp lại niềm vui xum họp. Trở về là tìm lại được, là sống lại. Tìm lại được sự sống, đó là ý nghĩa sâu xa của việc hoán cải và cũng là lý do của niềm vui sâu xa nơi người cha yêu thương tôi và chờ đợi tôi trở về. Nay tôi đã trở về qua khóa học Cursillo năm 1997, dư âm của khóa Cursillo vẫn còn vang vọng bên tai tôi qua 25 năm hành trình của một Cursillistas. Hành trình về nguồn là chặng đường xa thăm thẳm, cần ơn thánh Chúa . Là người Cursillistas, tôi và bạn có một con đường mang tên Giêsu dẫn ta về gặp gỡ Chúa Cha, là cội nguồn của mọi loài.

Thời gian đi, thời gian không trở lại! Ngày hôm qua chỉ là cảnh mộng, và ngày mai chỉ là một giấc mơ.

Nhưng ngày hôm nay sống tốt sẽ khiến mỗi ngày qua là giấc mơ hạnh phúc, và mỗi ngày mai là giấc mơ hy vọng, bình yên và hạnh phúc. Vậy tôi và bạn hãy cùng nhau suy gẫm về vinh quang của Thiên Chúa và mầu nhiệm của thời gian!